

OP PAD IN DRENTHE: WANDELEN BIJ ECHTEN EN RUINEN



In het Pinksterweekend gingen we (eindelijk) weer eens een weekendje weg. We waren wel toe aan een paar dagen even iets anders dan ons eigen huis en onze eigen tuin... We boekten een paar nachten in het zuidwesten van Drenthe. Het weer was echt top, dus we trokken er lekker op uit, de natuur in. En in Drenthe is er aan mooie natuurgebieden geen gebrek. Dit zijn de mooiste plekken om te wandelen in de omgeving van Echten en Ruinen.

De Keienroute in Echten

In het dorp Echten starten meerdere wandelroutes, onder meer door het Kraaienbosch. Op aanraden van een enthousiaste medewerker van informatiecentrum 't Huus met de Belle kozen wij voor de Keienroute, aangegeven met een plaatje van een raaf met een blauw sjaaltje, op keien (vandaar de naam dus) onderweg. Deze route is ongeveer 5 kilometer lang, maar je kunt 'm eventueel inkorten na ongeveer 3 kilometer. Het begin van de route gaat langs weilanden en boerderijen, mooi landelijk.



We kwamen uit bij een watertje en liepen er een stukje langs tot we een houten uitkijktoren zagen en een boom met een slingertouw, bij het water. Dat moesten we natuurlijk even uitproberen, en al gauw slingerden we om de beurt (ja, ik ook) boven het water. De Keienroute kruist op een paar punten het Roekpad, een belevingspad voor kinderen (zie verderop in deze blog). Wij raakten daardoor een beetje afgeleid en zijn een paar keer even afgeweken van de route om stukjes van het Roekpad mee te pakken. Vanaf het eerste slingertouw en de uitkijktoren wandel je het bos in.



Bij het gebouw van Visio kun je de route afsnijden en teruglopen naar het informatiecentrum, maar wij besloten de route helemaal te lopen. We wandelden door het bos langs bomen waar handgeschilderde vogelhuisjes aan hingen (knutselprojectje van een school?), en over een groen laantje langs een sloot. Op het laatste stukje terug naar het beginpunt zie je de duiventil van Huize Echten in een weiland staan.

Wil je langer wandelen, dan kun je na 4 kilometer de bordjes met de raaf met een rood sjaaltje gaan volgen. Deze rode route is in totaal 10 kilometer, maar daar hadden onze kinderen natuurlijk geen zin in. 😊

Parkeren: bij het informatiecentrum aan de Zuidwolderweg in Echten of bij Visio Echten aan dezelfde weg.

Belevingspad en speelbos het Roekpad



Wil je in Echten wandelen met kinderen, dan moet je echt het Roekpad doen! Deze wandeling is maar een kilometer lang, en de route leidt je langs allerlei leuke natuurspeeltoestellen. Zo is er een kabelbaan, een klein touwparcours en een vlot dat je zelf naar de overkant van het water moet trekken. Op de 'Leidensweg' doe je je ogen dicht en laat je je leiden door de touwen

langs het pad. Onderweg kom je ook twee slingertouwen tegen; eentje bij het water (zie foto in het stukje hierboven, risico op nat worden is aanwezig) en een midden in het bos.

‘Loek de Roek’ wijst je de weg, zodat je de juiste route volgt. De zintuigen staan centraal op het Roekpad; tijdens de wandeling kom je borden tegen met vragen van Loek. De wandeling is ook te volgen voor blinden en slechtzienden, want er staan informatieborden in braille. Wie dat wil kan ook een beetje braille leren, want sommige vragen of antwoorden zijn in braille en moet je dus ontcijferen. Dat is niet zomaar: het Roekpad ligt vlakbij Visio, een organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt.

Parkeren: aan de Zuidwolderweg in Echten.



Wandelen bij Boswachterij Ruinen

Een paar kilometer van Echten ligt Boswachterij Ruinen, dat een beetje wordt vergeleken met het Dwingelderveld in het klein. Het Echtenerzand is onderdeel van dit natuurgebied tussen Meppel en Hoogeveen. Je kunt er wandelen of fietsen door bossen en heidevelden, en langs zandverstuivingen en mooie vennetjes zoals de Gijsselterkoelen. Wandelen kan hier zo kort of lang als je wilt. Er zijn routes van 2 kilometer, die ook goed te doen zijn met kinderen, maar ook wandelroutes van ruim 5 kilometer.



Wandelen in Nationaal Park Dwingelderveld

Het park staat bekend om de uitgestrekte heidevelden, maar je vindt er ook bossen, vennetjes en plassen. Om meer te weten te komen over het gebied bezochten wij ook het Bezoekerscentrum Dwingelderveld, vlakbij Ruinen. Er is een tentoonstelling te zien over het ontstaan van het natuurgebied, en het bezoekerscentrum is het startpunt van verschillende activiteiten, zoals speurtochten, huifkartochten en excursies met een gids. Je kan vanaf dit punt ook wandelen, bijvoorbeeld deze [afwisselende wandelroute van 4,7 kilometer](#).



Neem ook zeker even een kijkje bij de Schaapskooi van Ruinen en de houten uitkijktoren ernaast, een klein stukje lopen vanaf het bezoekerscentrum.

Een andere bezienswaardigheid van Dwingelderveld is de grote radiotelescoop van Dwingeloo uit 1954.

Adres Bezoekerscentrum Dwingelderveld: Benderse 22, Ruinen

Een leuke, korte route met kinderen is de Hunebedroute van iets meer dan 2 kilometer. De wandeling gaat langs bomkraters, grafheuvels en – de naam zegt het al – hunebedden. In het Holtingerveld kun je de hunebedden D53 (het op één na grootste hunebed in Nederland) en D54 bezoeken.

Adres Toegangspoort Holtingerveld: Van Helomaweg, Havelte.

